

Thomas Alva Edison



[public domain](#)

[Bildkälla](#)

Författare: Shahrayar Alsuleman

Thomas Alva Edison föddes den 11 februari 1847 i Amerika. Han var en ovanligt begåvad pojke. Han hade ett laboratorium där han höll på med experiment.

Tomas ville till varje pris tjäna pengar för att kunna fortsätta med att experimentera. Han började först som tidningspojke på ett tåg. Med tiden startade han att trycka sina egna tidningar på tåget, men han råkade starta en brand, vilket gjorde att han blev avskedad.

En gång lyckades han att rädda ett barn från att bli överkört. Barnets pappa lärde honom då telegrafen som en gentjänst.

Han gjorde många olika mindre uppfinningar, men den första viktiga uppfinningen var en telegraf, som man snabbt kunde skicka meddelanden med.

Edison hade ofta fler idéer än han kunde hinna med att pröva och genomföra. Han var otroligt arbetsam och tjänade mycket pengar. Trots det hade han ändå ofta skulder. Efterhand som han uppfann saker blev han berömd. Man kallade honom till och med "Trollkaren i Menlo Park".

För ungefär 100 år sedan gjorde Edison en talande fonograf. Som så många andra uppfinningar i historien var det en ren tillfällighet att Edison kom på hur man skulle kunna fånga upp ljud. Alla tyckte att hans fonograf var ett underverk (fonograf är en maskin för inspelningar och uppspelning av ljud).

Edison blev ännu mer berömd när han 1879 uppfann glödlampan. Hans glödlampa var långt ifrån perfekt. Han försökte hela tiden förbättra den och i början av 1880-talet behövde han bara trycka på en knapp för att tända ett helt område i New York. Efter detta mottogs han nästan som en kung då han besökte Europa.

Edison arbetade hårt ända fram tills sin död vid 81 års ålder och var då ett av de största vetenskapliga genier som funnits.

